

Koninklijke onderscheiding voor Theo Witmond

Vandaag heeft **Theo Witmond** uit handen van burgemeester Blankers-Kasbergen een Koninklijke onderscheiding ontvangen en wel die van Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het is de Koning niet onopgemerkt gebleven dat Theo zich jarenlang maximaal heeft ingezet voor de EHBO. Hij was/is natuurlijk instructeur, maar heel lang ook voorzitter, secretaris, penningmeester en ledenadministrateur geweest. Voor een niet onaanzienlijk tijd was hij allemaal tegelijkertijd.

Het was niet eenvoudig om Theo vanochtend naar het gemeentehuis te krijgen zonder dat hij argwaan zou krijgen, maar zijn dochter Nataralda heeft bedacht dat een formalisering van haar eerdere huwelijk in Egypte een aanvaardbare reden zou zijn, want er waren natuurlijk 'getuigen' nodig.



Na wat 'bijsturen' in de agenda van haar ouders (de afspraak met de pijnpoli moest verzet worden en ook een afspraak met het gasbedrijf zat 'in de weg') is het allemaal gelukt en kwamen Theo en Wil voor de ondertekening van wat documenten. Ze werden echter opgewacht door de burgemeester en die heeft Theo verteld dat de ochtend iets anders zou gaan lopen dan verwacht.

Met een goede vertegenwoordiging van familie en onze vereniging al in de zaal werden Theo en de andere twee 'decorandi' (ja, zo noemen ze de mensen die gedecoreerd worden) onder applaus de zaal in geleid.

Iedere decorandus werd natuurlijk persoonlijk door de burgemeester toegesproken en in de toespraak voor Theo zat ook nog de anekdote die Theo een aantal lessen geleden verteld heeft over een arts die onterecht een slachtoffer dood verklaarde omdat hij geen pupilreactie in het oog zag, maar wat later een glazen oog bleek te zijn.... Theo is vast wel bereid om dat verhaal nog een keer in een les toe te lichten.

Al met al een geslaagde dag waar Theo, en natuurlijk ook Wil, met plezier naar kunnen terugkijken.

Voor de felicitaties hoef je niet te wachten op het volgende seizoen: zijn e-mail adres is t.witmond4@chello.nl.

